

# 'T DAISELS KATTEBELLETJE



Jaargang 8,  
nummer 14  
Juni 2011

Lid worden van  
onze Heemkundige  
Kring: een wijs  
besluit !

- *Voor 17,00 euro ben je een gans jaar lid, word je uitgenodigd naar onze activiteiten en ontvang je het jaarboek "Dadingisila Heemkundige sprokkels" helemaal gratis*
- *Vanaf 27,00 euro ben je erelid en kan je veel van onze activiteiten gratis meemaken !*

## Heemkundige kring "Dadingisila" vzw

### Alweer verlof ...

Wat vliegt de tijd toch snel. Het is alsof we gisteren ons *nieuw logo en onze vlaggen* hebben voorgesteld, maar intussen is dat alweer een zestal maanden geleden.

In het voorjaar scoorden we hoog met onze activiteit rond *ERFGOEDDAG*, waarbij we het *Kernemelkstraatje* tot een levendige en volkse buurt hebben omgetoverd. Het weer viel reuze mee en de sfeer was onvergetelijk voor de bewoners, de honderden bezoekers en de bestuursleden die voor de gelegenheid de verkleedkoffer waren ingedoken. Het wordt moeilijk om nog beter te doen bij een volgende editie, maar we doen ons best.



Verder vindt u in dit nummer *het programma voor de rest van ons (feest)jaar*. Wat vooral opvalt is dat de *tentoonstelling in november* meer een ontmoetingsdag zal worden, waar veel herinneringen kunnen opgehaald worden aan *20 jaar heemkundige kring Dadingisila*.

Onze familie wordt *alsmaar groter*, waarvoor dank. Ook voor u beste lezer is er nog plaats. Kom eens af naar een activiteit, lees onze Sprokkels en laat u bekoren door het vele vrijwilligerswerk van onze fantastische bestuursleden. Doen, gewoon doen !

Ik wens jullie allemaal een deugddoende vakantie toe met veel zon, wat cultuur, veel ontspanning en veel familiemomenten of leuke tijden met vrienden. Geniet ervan.

Daisy Decoene, voorzitter



## Programma najaar 2011

- Op **donderdag 6 oktober** komt u tijdens onze **jaarlijkse vertelavond** alles te weten over **de Bende van Pollet**. *Raoul Boucquey* is onze verteller. Mis dit niet ! We gaan om 20 u stipt van start in 't Torreke.
- Op **5 en 6 november** verwachten wij u dan weer massaal op onze **jaarlijkse tentoonstelling**. Zij staat volledig in het teken van *ons 20-jarig jubileum*. Met foto's en sfeerbeelden van 20 jaar activiteiten, zetten we vooral onze leden extra in de kijker ! Ter gelegenheid van de tentoonstelling kunnen de leden hun gratis jaarboek komen ophalen. Het belooft opnieuw een extra interessante uitgave te worden.

### Een konijnenfrak vol schaverlinge.



Raf van de Casino, onvolprezen parochiewerker, onverbeterlijke mensenpester, had zijn duivels weer eens ontbonden. Na één van zijn kaartavonden in Ons Huis zocht Raf via de Sperredreef de kazemat weer op. Struikelt hij daar niet over een vormeloze massa, bij nader toezicht een konijn, dat een fatale klop van een vierwieler had gekregen. Om een lang verhaal kort te vertellen, het konijn werd z'n frak

afgestroopt en smaakte heel lekker.

Enkele dagen later vertelt Raf aan zijn buur de schepen, Noël Devos dat hij een konijntje gevonden had. *"t Zal dan wel één van de mijne zijn geweest, die iedere morgen op het terras komt zitten"* geeft de schepen mee. Meer moest hij niet zeggen want Rafs ogen fonkelden al. Hij ritste bij manier van spreken de frak van konijn zaliger weer aaneen, nadat het was opgevuld met voden en schaverlinge. Met ijzerdraad kreeg het konijn min of meer weer een konijnenhouding. 's Nachts ging Raf het konijn op de terras zetten van de schepen. Naar het schijnt heeft Noël een halve dag lang gepoogd het konijn met wat eten naderbij te lokken. Tot hij de schaverlinge uit de konijnenfrak zag puilen. Raf's lachende tronie kwam hem voor de geest, en een lachende godv... van de schepen besloot het verhaal.

**De Weekbode 30.01.1987**

## Herdenking wielerlegendes Félicien (° Dadizele 1907) en Julien Vervaecke (° Dadizele 1899)



Deze twee grote coureurs werden te Dadizele geboren, maar verhuisden al snel naar Moorsele (in 1920) en Menen (van 1923 tot 1943).

De Heemkring aldaar verzorgt twee publicaties rond deze belangrijke sportieve figuren, verkoopt champagne, organiseert een tentoonstelling in de Steiger in Menen (van 10/9 tot 15/10/2011) en een gezinsfietsstocht van 30km op zondag 11/9/2011. De tocht loopt langs de gemeenten waar de Vervaeckes woonden en werkten, dus ook Dadizele.

Dadingisila heeft zijn volle medewerking aan deze twee laatste activiteiten verleend. We nodigen alle Dadizele-enaars uit om de activiteiten bij te wonen. Meer info op

[www.dadingisila.be](http://www.dadingisila.be) of bij Marc Pyncket van de heemkring van Menen op 0473/53 70 72.

### Ledenwerving 2011

Op vandaag tellen we *262 leden*, waarvan maar liefst *97 ereleden* ! Dank aan alle Daiselnaars en sympathisanten voor hun bijzondere steun !

### Oproep aan iedere Daiselnaar

We zoeken rouwprentjes en/of rouwbrieven van uw dierbaren, die in Dadizele geboren of overleden zijn of er ooit gewoond hebben. We dragen goed zorg voor alles wat ons toevertrouwd wordt. Af te geven aan Alma Samyn of aan iemand van de bestuursleden. Onze collectie wordt regelmatig geraadpleegd. Ben je zelf geïnteresseerd, steeds welkom in het archief op zaterdagvoormiddag.

### Onze Heemkundige Kring rouwt

Op Goede Vrijdag 2011 overleed **Jozef Dessen**, Deken van Oostende. Als rasechte Daiselnaar hield hij, als geen ander, van zijn geboortedorp.

Onze heemkundige kring lag hem nauw aan het hart. In april 1992 - onze kring stond toen nog in zijn kinderschoenen - aanvaardde hij de zware opdracht de geschiedenis van Dadizele te schrijven. Dit resulteerde in het boek "**DADIZELE. De geschiedenis van een dynamisch dorp en bedevaartsoord**". Het werd door De Heemkundige Kring uitgegeven in 1996.

Op vandaag zijn er nog slechts enkele exemplaren verkrijgbaar.

Het is onze bedoeling om in ons jaarboek 2011 een

"In memoriam" te wijden aan deze uitzonderlijk begaafde priester, historicus en Daiselnaar.





H.K."Dadingisila" vzw  
Mandellaan 59  
8890 DADIZELE

Telefoon: 056/50.21.76  
Fax: 056/50.21.76  
E-mail:  
dadingisila@belgacom.net

Fin.rek: 860-0118058-88

**BEZOEK ONS OP HET  
WEB!  
[www.dadingisila.be](http://www.dadingisila.be)**

Voor inlichtingen over "Dadingisila" kan je terecht bij onze *bestuursleden*:

**Voorzitter:**

Daisy Decoene, Menenstraat 66, 8890 Dadizele

**Secretaris:**

Gerdy Verstraete, Mandellaan 59, 8890 Dadizele

**Archivaris:**

Joël Dezegher, Millesteenstraat 31, 8890 Dadizele

**Webmeester:**

Xavier Monteyne, Menenstraat 78, 8890 Dadizele

**Bestuursleden:**

Fransien Bekaert, Sperredreef 32, 8890 Dadizele

Mia Bekaert, Bakkerhoekstraat 19, 8890 Dadizele

Veerle Demeulenaere, Mgr. Cardijnlaan 17, 8890 Dadizele

Paul Demyttenaere, Dadizeelsestraat 253, 8890 Moorslede

Ann Lezy, Millesteenstraat 89, 8890 Dadizele

Alma Samyn, Ridder Janlaan 26, 8890 Dadizele

Ann Vandebussche, Azalealaan 50, 8890 Dadizele

Maria Verhaeghe, Azalealaan 12, 8890 Dadizele

Tussen de papieren van wijlen bestuurslid Mark Reynaert († 2010) vond zijn echtgenote en huidig bestuurlid Fransien Bekaert op losse bladen enkele versjes terug, naar alle waarschijnlijkheid van de hand van Marc Van den Eynde. Wie Mark kende weet dat hij niet alleen een begenadigd verteller was. Hij had ook een heel apart gevoel voor humor. Wij wilden u enkele van die versjes niet onthouden.



Paster, Bisschop, Kardinaal,  
Laat z'eens trouwen allemaal  
kop af, als ze na twee weken  
niet om 't celibaat  
gaan smeken

Ze maakte van haar mooie lijf  
een bloeiend éénpersoonsbedrijf  
en was tenslotte zo gezocht  
dat ze de stoep maar heeft gekocht



Een koe stond in de wei te zuch-  
ten  
omdat, zo zei ze met een traan  
men haar kunstmatig wou bevruchten  
en keek de stier weemoedig aan

De stier zei troostend, hou maar op  
'k heb toch al horens op mijn kop  
laat jij de veearts maar betijen  
maar opgepast, niet met hem vrijen

*Weetjes, naast historisch gefundeerde bijdragen en tal van interessante foto's over mensen en gebeurtenissen krijg je als lid elk jaar gratis aangeboden in ons jaarboek.*

*Spreek gerust een van de bestuursleden aan of bezoek op een 1<sup>ste</sup> zaterdag van de maand ons documentatiecentrum, Ledegemstraat 2.*

*Geïnteresseerd om mee te werken als bestuurslid? Alle helpende handen zijn welkom!*