

'T DAISELS KATTEBELLETJE



van Dadingisila
Heemkundige Kring

Jaargang 10,
nummer 18
juli-augustus 2013

Lid worden van
onze Heemkundige
Kring: een wijs
besluit !

- *Voor 17,00 euro ben je een gans jaar lid, word je uitgenodigd naar onze activiteiten en ontvang je het jaarboek "Dadingisila Heemkundige sprokkels" helemaal gratis*
- *Vanaf 27,00 euro ben je erelid en kan je veel van onze activiteiten gratis meemaken !*

Heemkundige kring "Dadingisila" vzw

Eindelijk zon !

De vakantie is intussen al van start gegaan en eindelijk is de zon er ook. Na de verloren lente begonnen we al te wanhopen.

Maar geen erg, binnen onze kring blijft het - zon of geen zon - "warm". We werken verder aan het nobel doel dat ons verbindt, namelijk zoveel mogelijk over Dadizele en Dadizelenaars vinden.



We zijn vaak verbaasd hoeveel nieuwe elementen, feiten, weetjes, foto's, documenten we nog dagelijks ontdekken. Onlangs nog kwamen we via TERF/BIE heel toevallig in contact met een Duitse graaf van wie de grootvader in Dadizele in het kasteel heeft verbleven tijdens WO I. Deze persoon heeft ons al talloze foto's bezorgd en is van plan om naar Dadizele op bezoek te komen. Een druk mailverkeer werpt zijn vruchten af en in het kader van de herdenking van WO I komt dit als een geschenk uit de hemel.

U leest er zeker meer over in onze jaarlijkse uitgave "de Sprokkels".

Contacten met o.a. professor Rik Coolsaet van de Gentse universiteit leiden eveneens naar interessante gegevens over zijn Dadizeelse wortels. Wat kan heemkunde toch boeiend en grensoverschrijdend zijn ! Ook hierover later meer.

Dit bewijst nog een keer hoe "amateur" geschiedkundigen, zoals heemkundigen soms genoemd worden toch degelijk onderzoekswerk kunnen leveren.

We hopen dat u weer plezier beleeft aan ons Kattelbelletje en dat we u in het najaar op een van onze activiteiten mogen begroeten.

En intussen ... prettig verlof.

Daisy Decoene
Voorzitter



Zoekertje

We kennen de brouwerijen Cneut en Devos. We weten van de bottelarij Louage. Onlangs vonden we echter een oude bierfles met de vermelding "Vr. Demeyere". Wie kan ons hier meer over vertellen ? Graag contact opnemen met Daisy Decoene.

Raf in nauwe schoentjes.



Het is eigenlijk jammer dat de tribulaties rond het éénrichtingsverkeer de Pompeschitter-gemeente in twee kampen dreigt te verdelen. Van zij die het goed kunnen weten vernamen wij trouwens dat zelfs Daisels ereburger, de Pompeschitter, zich op zijn gootstenen troon ook al niet meer op zijn "gemak" voelt, want late wandelaars hoorden hem kreunen en jeremiëren dat het niet meer om aan te horen was. Maar je kunt de hele kwestie ook relativerend bekijken. En dat is misschien nog de beste manier om jezelf

niet nodeloos op te jatten. Dat deed alvast een van de hoofdrolspelers in het eenrichtingsverkeer. Want zo kunnen we Raf, de gemeentewerkman die met zijn ploeg de nieuwe verkeerstekens overeind hielp, toch noemen ! Hij is ook een van die vaste maandagavondkaarters in Ons Huis.

"Onverstoorbaar", zoals ex-schepen Paret de laatste weken duidelijk manifesteerde. Maar Raf moet zich toch niet zo goed op zijn "gemak" gevoeld hebben, net als onze Pompeschitter. Want maandag laatst trok hij naar Ons Huis met zijn helm en tweeloop mee om zijn "patron" aan de kaarttafel te vervoegen. Wij weten niet of het was om Sefke te beschermen of om het eigen lijf te redden. Eén zaak bereikte olijke Raf alvast, hij kreeg de lachers op zijn hand. En die zouden in deze zaak wel best de bovenhand halen.

De Weekbode 12 .06.1987

Activiteiten najaar 2013.

Wie het *torenbezoek in de Basiliek* op Erfgoeddag miste, krijgt een nieuwe kans op **zaterdag 21 september**. Ter gelegenheid van het evenement "*Dorp op zijn best*" worden immers twee geleide bezoeken voorzien, namelijk *om 13u30 en om 15u*.

Vooraf inschrijven op de toeristische dienst, domein 't Torreke (056/50 91 00 - toerisme@moorslede.be). *Het aantal plaatsen is beperkt.*

Op de *vertelavond* van **3 oktober** brengt auteur *Lut Vanoverberghe* het levensverhaal van *Maria (Miete) Corneillie*, een schatrijke dame uit Moorsele die in haar testament voorzag dat er op "*De Kleppe*" in Dadizele *een kapel* moest gebouwd worden.

Op **9 en 10 november** tenslotte gaat dan opnieuw onze *jaarlijkse tentoonstelling* door. We zullen het dit keer hebben over de *Dadizeelse militairen en miliciens*. Wie over foto's, brieven of gewoonweg enkele leuke anekdotes beschikt, kan die nu al kwijt bij een van onze bestuursleden !

Ons lid *Noël Devos* bezorgde ons enkele weetjes uit de "*Gazette*" 't Jaer 30 die we u zeker niet willen onthouden:

't Jaer 30 van 16.09.1865:

"Dadizeele, anders gezeid 'Deizle' heeft de Eerw. Heer Deleu, geboortig van Dadizeele, binst de verleden octave, voor de eerste keer misse gezongen, in de schoone nieuwe kerke. Zyne Hoogw. de Bisschop, heeft er dier gelegenheid gepreekt en de kerke was stropende vol volk. 't Was wonder om zien hoe de menschen met stoel en al verhuisden uit den dienstdoenden temmer naer de nieuwe Lieve Vrouw kerke. God vordere ze ! en, helpt nog wat !"

Het was de eremis van priester Deleu ! "... den dienstdoenden temmer..." zo staat het er woordelijk geschreven.

In 't Jaer 30 van 07.09.1867:

"Zaterdag, laetsten van oestmaend, zyn tot Dadizeele het allerheiligste Sacrament en het miraculeus beeld van O.L.V. processiegewys, van de provisoire naer de nieuwe kerke gedragen. Van nu voortaan zullen alle diensten in de nieuwe kerke geschieden. Indien al de pelgrims eene goede gifte meedragen, zal men alligte aen de versieringe mogen beginnen. Zondag 8 september zullen de Kortrykzanen van al den kant van Sint-Eloy, eene kostelyke lampe opdragen in de nieuwe kerke van Dadizeele"

Het meest merkwaardig is nog onderstaand artikel, waarvan de datum niet werd medegedeeld:

"Al de pelgrims naer Dadizeele die aldaer geen eten en kunnen bekomen, en moeten maer naer Leeghem of d'environs gaen. Daer kunnen zy zeer wel bediend worden voor geld."



H.K."Dadingisila" vzw
Mandellaan 59
8890 DADIZELE

Telefoon: 056/50.21.76
E-mail:
dadingisila@belgacom.net

Fin.rek: BE56 8600 1180 5888

**BEZOEK ONS OP HET
WEB!**

www.dadingisila.be

Voor inlichtingen over "Dadingisila" kan je terecht bij onze *bestuursleden*:

Voorzitter:

Daisy Decoene, Menenstraat 66, 8890 Dadizele

Secretaris:

Gerdy Verstraete, Mandellaan 59, 8890 Dadizele

Archivaris:

Joël Dezegher, Millesteenstraat 31, 8890 Dadizele

Webmeester:

Xavier Monteyne, Menenstraat 78, 8890 Dadizele

Bestuursleden:

Fransien Bekaert, Sperredreef 32, 8890 Dadizele

Mia Bekaert, Bakkerhoekstraat 19, 8890 Dadizele

Veerle Demeulenaere, Mgr. Cardijnlaan 17, 8890 Dadizele

Paul Demyttenaere, Dadizeelsestraat 253, 8890 Moorslede

Ann Lezy, Millesteenstraat 89, 8890 Dadizele

Alma Samyn, Ridder Janlaan 26, 8890 Dadizele

Ann Vandebussche, Azalealaan 50, 8890 Dadizele

Maria Verhaeghe, Azalealaan 12, 8890 Dadizele

"Meester" Joris
Vandamme op wandel
met zijn klas.
Wie herkent zich op de
foto en waar en
wanneer werd die
genomen ?



Blokken en Dadizele

Op vrijdag 25 januari 2013 nam *Fleur Goderis* deel aan de quiz van Ben Crabbé. Fleur woonde vroeger bij haar ouders Pol Goderis-Bettens in de Mgr Cardijnlaan te Dadizele en woont nu in Gent, maar ze moet zich kenbaar gemaakt hebben als 'afkomstig van Dadizele'. Tussendoor kwam het commentaar van Ben Crabbé: "Dadizele, een prachtig dorp met een van de mooiste namen die ik ken in Vlaanderen... Dadizele, Dadizele...". Je hoort het hem zo zeggen. Dank u Fleur, om ons dorp in de kijker te plaatsen.