

# 'T DAISELS KATTEBELLETJE

*Heemkundige kring "Dadingisila" vzw*

**Beste leden, beste Dadizelenaars, beste lezers.**



vzw **Dadingisila**  
Heemkundige Kring

Jaargang 16,  
nummer 30  
Juli 2019

Lid worden van  
onze  
Heemkundige  
Kring: een wijs  
besluit !

- *Voor 17,00 euro  
ben je een gans  
jaar lid, word je  
uitgenodigd naar  
onze activiteiten  
en ontvang je het  
jaarboek  
"Dadingisila  
Heemkundige  
sprokkels"  
helemaal gratis*
- *Vanaf 27,00 euro  
ben je erelid en  
kan je veel van  
onze activiteiten  
gratis*
  - *meemaken !*

Een leuke vakantie gewenst.

Bij dit schrijven voel ik met 30 ° weer de zwoele temperatuur van vorige zomer. Worden we opnieuw op veel zon en warmte, maar ook droogte getrakteerd? We proberen alvast maximaal te genieten.

Dit jaar doen we het met een rustiger programma, na de druk bijgewoonde activiteiten van eind vorig jaar in het kader van WO I.

Dat heeft een reden: binnenkort zouden we naar een tijdelijke locatie moeten verhuizen, want de gemeente heeft eindelijk concrete stappen ondernomen om ons huidig lokaal en bij uitbreiding gans het oud-gemeentehuis van Dadizele serieus aan te pakken en te restaureren. Ergens rond het verlov zou de plaats waar we naartoe mogen, moeten gekend zijn. De werken zouden nog dit jaar moeten aangevat worden, zo beloofde ons de burgemeester, tevens schepen van patrimonium.

We volgen de evolutie op de voet en hopen tegen onze 30e verjaardag in 2021 naar een degelijk, ruim, mooi en groot lokaal te mogen verhuizen. Dat zou geen overbodige luxe zijn, gezien de toestand van het lokaal waar we al meer dan 25 jaar in huizen.

Ons eeuwenoud en uniek archief verdient beter!

Toch bieden we jullie ook dit najaar een mooi programma aan. Kijk verder in dit Kattebelletje om het te ontdekken. We hopen jullie op een of meer activiteiten te ontmoeten.

Lid of erelid kun je eveneens aan een voordelig tarief worden. Je krijgt steeds onze uitgave "de Sprokkels" gratis. Kom onze grote familie met een hart voor Dadizele vervoegen.

Groetjes

**Daisy Decoene**  
**Voorzitter**



### **Hoe zijn onze familienamen ontstaan:**

In de Zuidelijke Nederlanden, waar wij vroeger toe behoorden, zijn er al vanaf de 13de eeuw namen die van vader op zoon of dochter worden overgedragen. In Vlaamse steden als Brugge, Gent en Antwerpen hebben de meeste inwoners al in de 14de en de 15de eeuw vaste achternamen. Hoe die achternamen zijn ontstaan is niet zo moeilijk te begrijpen. Het typeren van onze medemensen is iets dat van alle tijden is. Het identificeren en typeren van de personen gebeurt niet alleen op grond van herkomst (zoals Vaniseghem, Debrabandere, Van Brussel en Van de Velde), maar ook op basis van het beroep (bv. Desmet, Debakker, Cuypers) of van opvallende fysieke en psychische eigenschappen (bv. De Wilde, Degrote, Roobaert en Decorte). Dit zijn types die overal ter wereld voorkomen, waarschijnlijk niet minder bij onze voorouders dan elders.



Het 4e leerjaar van meester Luc Ferret in 1989/1990.

Alle leerlingen zijn geïdentificeerd behalve op de middelste rij van links de achtste. Wie helpt ons?

Heb je zelf nog klasfoto's van de jongensschool, oude of recente, bezorg ze ons. We scannen ze in en gebruiken ze op onze tentoonstelling in november aanstaande.

## Activiteitenkalender najaar 2019.

**\*Zaterdag 14 september:** Met de *3e koekenworp* n.a.v. de kermis en van op het balkon van het oud-gemeentehuis, brengen we een oud gebruik weer tot leven. De kinderen van de kleuter- en lagere schoolleeftijd worden stipt om 17u30 verwacht. Aan sommige koeken met een gat hangen cadeautjes. Voor elk kind is een troostprijsje voorzien. Deelname is gratis.

**3 oktober: om 20u** vertelavond met Lidewij Nuiten, bekend van "Iedereen beroemd" op één. In haar lezing "*Een straat, veel verhalen*" gidst ze ons met woord en beeld door haar straat en vertelt ons meer over haar werk bij de VRT. Een bijzonder interessante avond in 't Torreke. Noteer alvast de datum in jullie agenda.

**2 en 3 november:** tentoonstelling over *de jongensschool* in 't Torreke. Na de succesvolle tentoonstelling over de meisjesschool in 2014, spitsen we nu onze aandacht op de jongens. Zowel op de tentoonstelling als in de Sprokkels zal veel beeldmateriaal, oud en minder oud, te zien zijn. Zie ook de foto en oproep in dit Kattebelletje.

Hou Facebook en onze website in de gaten en verneem meer over deze activiteiten.

### Weetjes:

Wist je dat in vroegere tijden ( 17de eeuw en vroeger) de jachthonden van de Heren van de Heerlijkheden of "prochiën" een "marckteken" (soort tattooage) hadden, dat geregistreerd werd in de Rekenkamer. Zo hadden de honden van de Heer van Dadizele ook hun teken.



### NOSTALGIE

Wie heeft nog herinneringen aan de Leuvense stoof, die plattebuiskachel waarop dagelijks gekookt werd en af en toe pannenkoeken gebakken, met aan weerszij een oven om te bakken of een baksteen te warmen die, in een doek gewikkeld, kon dienen om warme voeten te behouden in bed. Rond de gloeiende vuurpot kon men zijn voeten warmen tot men koud had op zijn rug. De asla onder die pot moest dagelijks geledigd worden, liefst op het weggetje in de 'lochting'(moestuin).

Boven de kachel waren de draden gespannen om de was te drogen. De stoof werd aangestoken met klein gesprokkeld hout en dan gevuld met steenkolen, het deksel half open om klaarte te hebben. Aan de stoofleuning hingen de haak en de tang. In de ene hoek naast de stoof stond vaders zetel met de spuugbak voor zijn tabakspruim, in de andere hoek de kinderwieg en onder de kachel lag de kat. Heerlijke nostalgie met de geur van 'kerrepap' (karnemelkpap), in smout gebakken 'patatjes' en van dampende kousen...



vzw **Dadingisila**  
Heemkundige Kring

H.K. "Dadingisila" vzw  
Menenstraat 66  
8890 DADIZELE

Telefoon: 056/50.29.49

E-mail:

decoenedaisy@hotmail.com.

Fin.Rek : BE56 8600 1180 5888

**BEZOEK ONS OP HET  
WEB!**

**[www.dadingisila.com](http://www.dadingisila.com)**

**facebook**

Voor inlichtingen over "Dadingisila" kan je terecht bij onze *bestuursleden*:

**Voorzitter:**

Daisy Decoene, Menenstraat 66, 8890 Dadizele

**Penningmeester:**

Ann Vandenbussche, Azalealaan 50, 8890 Dadizele

**Secretaris:**

Ann Lezy, Millesteenstraat 89, 8890 Dadizele

**Archivarissen:**

Philip Depraetere, Mgr. Cardijnlaan 11, 8890 Dadizele

Joël Dezegher, Millesteenstraat 31, 8890 Dadizele

**Bestuursleden:**

Fransien Bekaert, Sperredreef 32, 8890 Dadizele

Mia Bekaert, Bakkerhoekstraat 19, 8890 Dadizele

Veerle Demeulenaere, Mgr. Cardijnlaan 17, 8890 Dadizele

Paul Demyttenaere, Waterstraat 80, 8890 Moorslede

Alma Samyn, Ridder Janlaan 26, 8890 Dadizele

Dirk Vandenberghe, Azalealaan 93, 8890 Dadizele

Linda Deruyter, Mandellaan 59, 8890 Dadizele

Patrick Deceunink C. Vanhauwaertstraat 8890 Moorslede

In 1920 schreef een pater volgende goede raad voor boerenzoons en -dochters:

Waarop heeft een boerenzoon te letten die in het huwelijk wil treden ?

1° Hij blijve in zijnen stand. Zoekt hij elders eene vrouw, dan zal hij in aanraking komen met eene familie die hem niet past en zijne vrouw zal, met een boerenhuishouden en met boerenwerk gansch onbekend, geen geluk en vrede aanbrenge.

2° Hij lette vooral op hare begaafdheden, haar godsdienstzin, haren vlijt, properheid en zuinigheid. Zij moet geschikt en bereid zijn alle zorgen en moeite van het boerenbedrijf te deelen. Men moet zich niet laten vangen door schoonheid, praal en vleierij, die slechts zoolang duren als er op een man geloerd wordt.

3° Hij moet ook op haar vermogen letten. Het huishouden kost geld en als armoede in huis komt is de liefde gauw verdwenen.

4° Men moet echter geen vrouw nemen alleen om het geld want:

"Al wie een bruid neemt om de buit, verliest de buit en houdt de bruid".

5° Ook de gezondheid komt in aanmerking, niet alleen van de toekomstige bruid maar ook van hare familie. Een zwakke vrouw zal voor het huiselijke boerenwerk niet geschikt zijn, zal ziekelijke kinderen voortbrengen, zal veel onkosten veroorzaken en alzoo de heele familie ongelukkig maken.

Waarop heeft een boerendochter te letten ?

Voor een dochter is de keuze veel moeilijker, vooreerst omdat zij eigenlijk weinig of geen keuze heeft. Ten tweede omdat zij vooral den last des huwelijks dragen zal en zich als een gehoorzaam kind zal moeten schikken naar alles wat de man van haar zal vorderen.

Tot hier dit uittreksel uit een heel katholiek boek.