

'T DAISELS KATTEBELLETJE



Jaargang 7,
nummer 12

Juli 2010

Lid worden van
onze Heemkundige
Kring: een wijs
besluit !

- *Voor 17,00 euro ben je een gans jaar lid, word je uitgenodigd naar onze activiteiten en ontvang je het jaarboek "Dadizingisila Heemkundige sprokkels" helemaal gratis*
- *Vanaf 27,00 euro ben je erelid en kan je veel van onze activiteiten gratis meemaken !*

Heemkundige kring "Dadizingisila" vzw

Beste Daiselnaar, ex-Daiselnaar, sympathisant.

Net vóór jullie van een welverdiende vakantie gaan genieten, vallen we nog eens bij u in huis met ondertussen al 12^{de} editie van ons Kattelbelletje.

De enige ambitie van dit blaadje was en is u op de hoogte te houden van onze activiteiten, verrijkt met wat informatie over het Dadizele van vroeger en nu. Af en toe doen wij ook een oproep om bij te springen en te ons helpen bij één of andere opzoeking naar fotomateriaal, documenten of voorwerpen.

Wij worden iedere keer aangenaam verrast door jullie massale reacties op onze vragen. Niet alleen is dit voor ons een onmisbare hulp, maar het betekent ook dat ons Kattelbelletje gelezen en geapprecieerd wordt. Deze appreciatie vertaalt zich ieder jaar in een stijgend ledenaantal. Toen we enkele jaren na de oprichting van onze kring een ledenwerving startten, konden wij onmiddellijk rekenen op een 90-tal leden. Dit jaar staat de teller reeds op 260 en we groeien altijd maar verder. Langs deze weg willen u zeker bedanken voor uw trouw lidmaatschap. Wie nog geen lid is, weet wat hem of haar te doen staat. Niet alleen maak je dan deel uit van een groep mensen die Dadizele een warm hart toedraagt. Je wordt ook op de hoogte gehouden van wat reilt en zeilt in ons dorp en in onze jaarlijkse, meer dan 120 pagina's tellende "Sprokkels" - gratis voor onze leden - geven wij u aan de hand van diverse artikelen, geïllustreerd met soms onuitgegeven fotomateriaal, een blik op ons boeiend verleden.

Neem rustig de tijd om dit nummer door te nemen en neem contact met ons op als u zich op één of andere manier aangesproken voelt.

Wij wensen u alvast een ontspannende, deugddoende vakantie !

Het bestuur.

Vraag naar inlichtingen !

Op internet vonden we twee rouwberichten. We vernemen graag meer over de betrokken personen of de feiten zelf. Kunt u ons helpen, neem dan alstublieft contact op met Daisy Decoene of een ander bestuurslid.

Juffrouw *Renée Callant*, dochter van Arthur en Georgine Dorchain werd in Oostende geboren op 11 juni 1925. Ze overleed te Dadizele aan de zijde van haar geliefden op 8 augustus 1944, ten gevolge van een luchtaanval. Wat deed dat 19-jarig meisje in Dadizele? Over welke luchtaanval gaat het hier?



Jozef Expeel werd te Dadizele geboren op 22 april 1933. Hij stierf door het bombardement op Kortrijk op 26 maart 1944. Wat deed die 11-jarige jongen in Kortrijk? Woonde hij daar? Was hij bij familie of vrienden? Is er nog familie in Dadizele?

Wie kan ons meer vertellen? Neem als de bliksem contact met ons op.

Dank bij voorbaat.

Oproep Project WO II

Wij zijn volop bezig met interviews af te nemen over de beleving van WO II, in Dadizele of elders. Wie zich geroepen voelt om mee te werken, mag een seintje geven. We komen uw verhaal opnemen.

We zoeken ook foto's en ander materiaal dat aan die oorlog herinnert. Na het inscannen, fotograferen of kopiëren, bezorgen we u alles terug.



Op 5 mei werd het boek "De glasramen van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek van Dadizele" aan pers en publiek voorgesteld. Het is een uitgave van de VVV.

Maar als je weet dat de tekst van de hand is van Alma Samyn en dat Daisy Decoene tekende voor de franse vertaling, dan weet je meteen dat de heemkundige kring "Dadingisila" nauw betrokken was bij de realisatie van het werk.

Het kan dan ook bij ons aangekocht worden op zaterdagvoormiddag in ons lokaal of door overschrijving van € 15,00 op rekening nr. 860-0118058-88 van de vzw Heemkundige kring "Dadingisila". Inwoners van Dadizele krijgen het thuisbezorgd. Indien het moet verzonden worden dient € 5,00 te worden bijgestort voor verzending en verpakking.



H.K. "Dadingisila" vzw
Mandellaan 59
8890 DADIZELE

Telefoon: 056/50.21.76

Fax: 056/50.21.76

E-mail:

dadingisila@belgacom.net

Fin.rek: 860-0118058-88

**BEZOEK ONS OP HET
WEB!**

www.dadingisila.be

Voor inlichtingen over "Dadingisila" kan je terecht bij onze *bestuursleden*:

Voorzitter:

Daisy Decoene, Menenstraat 66, 8890 Dadizele

Secretaris:

Gerdy Verstraete, Mandellaan 59, 8890 Dadizele

Archivaris:

Joël Dezegher, Millesteenstraat 31, 8890 Dadizele

Bestuursleden:

Mia Bekaert, Bakkerhoekstraat 19, 8890 Dadizele

Veerle Demeulenaere,

Mgr. Cardijnlaan 17, 8890 Dadizele

Paul Demyttenaere,

Dadizeelsestraat 253, 8890 Moorslede

Ann Lezy, Millesteenstraat 89, 8890 Dadizele

Xavier Monteyne, Menenstraat 78, 8890 Dadizele

Alma Samyn, Ridder Janlaan 26, 8890 Dadizele

Ann Vandenbussche, Azalealaan 50, 8890 Dadizele

Maria Verhaeghe, Azalealaan 12, 8890 Dadizele

Sprokkels 2010: een tip van de sluier !

Leven op het kasteel van Dadizele tussen 1770 en 1820, de periode van Joseph Adrien de Croix en zijn zoon Philippe de Croix.

In ons archief bevindt zich een bloemlezing van rekeningen en notities van de kasteelbewoners uit de bovenvermelde periode. Daaruit kunnen we hun handel en wandel reconstrueren. Een paar voorbeelden:

"Den 2^e mey 1792 betaald aan de bode van de Raed van Vlaenderen te Gendt voor het port van een brief over arrangementen voor de aanstaande van de Coninck van Hongarien en Bohemen als Grave van Vlaenderen aan de Graaf de Croix"

"Uitgaven gedaan door Baron de Peuthy voor Mevrouw de Gravin van Dadizele, volgens haar verzoek – 25 pond chocolade aan 1 gulden, 9 stuivers het pond – 12 karaffen Maderawijn aan 4 franc per karaf – idem 12 flessen Malagawijn aan 3,50 franc de fles. Betaald voor de doos, de koekjes en de verpakking"

In de Sprokkels van de Heemkundige Kring – november 2010 - komt dit onderwerp uitgebreid aan bod.

De staatsvorming: een eeuwen oud probleem!

Ridder Jan van Dadizele en stad Gent vroegen aan hertog Maximiliaan van Oostenrijk dat zijn hofhouding het nodige aantal Vlamingen zou tellen in plaats van een meerderheid van Walen en Bourgondiërs zoals gebruikelijk was onder de vorige hertogen. Ze vroegen ook om de Vlaamse taal te gebruiken in de besluiten voor een land waarvan de grote meerderheid bestond uit mensen die Vlaams, Hollands of Brabants spraken.

Meer over de laatste jaren van Ridder Jan, die een heel belangrijk persoon geworden was in Vlaenderen, in de Sprokkels van dit jaar!