

'T DAISELS KATTEBELLETJE

Heemkundige kring "Dadingisila" vzw

Beste leden, beste Dadizelenaars, beste lezers.



vzw **Dadingisila**
Heemkundige Kring

Jaargang 15,
nummer 28
Juli 2018

Lid worden van
onze
Heemkundige
Kring: een wijs
besluit !

- *Voor 17,00 euro ben je een gans jaar lid, word je uitgenodigd naar onze activiteiten en ontvang je het jaarboek "Dadingisila Heemkundige sprokkels" helemaal gratis*
- *Vanaf 27,00 euro ben je erelid en kan je veel van onze activiteiten gratis*
- *meemaken !*

Nog nooit viel het me zo zwaar om een voorwoord te schrijven. En dat heeft zijn reden.

Op 10 mei jongstleden overleed plots onze medestichter, penningmeester, secretaris, duiveltje doet al, Gerdy Verstraete. Zo lang als de heemkundige kring bestaat en zelfs langer, kende ik hem. Nooit een woord teveel, altijd een gulle lach, een man waar je kon op rekenen, maar vooral een goede vriend. We zullen hem heel hard missen binnen ons bestuur. Maar dat is natuurlijk niets vergeleken bij de pijn en het gemis bij zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen. We leven diep met hen mee.

Wij moeten nu verder zonder hem, maar de mooie herinneringen zullen blijven.

In dit Kattebelletje ontdek je onder andere ons druk najaarsprogramma, volledig in het kader van de herdenking van de bevrijding in 1918. Een laatste keer staan wij stil bij de gruwel van de Eerste Wereldoorlog, maar blikken wij ook vol hoop vooruit op de vrede.

Het klinkt misschien naïef, maar ieder van ons kan deze vrede bewerkstelligen in zijn eigen familie, vriendenkring, buurt ... Het is immers daar dat het klein begint. Een beetje verdraagzaamheid maakt onze wereld beter en onszelf gelukkiger.

Een belangrijke mededeling: er is dit jaar geen gewone tentoonstelling begin november. In de basiliek gaat in oktober en november een gratis tentoonstelling door over de bevrijding van Dadizele en omgeving. In het weekend van 3 en 4 november zullen we wel aanwezig zijn in 't Torreke om de Sprokkels aan onze leden uit te delen.

Ideaal om te combineren met een bezoek aan de kerk.

Ik wens jullie een heel mooie en warme vakantie toe, met tijd voor jullie geliefden.

Daisy Decoene



Uit de Daiselklokke 16.11.1967.

Huizen Mandel-Nieuwe tuinwijk.

Onder "Gemeenteberichten" die wekelijks in het parochieblad opgenomen werden, stond volgend bericht:

Op 30 november e.k. gaat de aanbesteding door voor de wegenis in de nieuwe wijk (33 woningen) palende aan de Keten- en Geluwestraat. Door de zorgen van het gemeentebestuur zal een voorlopige verharde weg voor het einde van de week aangelegd worden, ten einde behoorlijk de huizen te kunnen bereiken. Wie nog niet in het bezit is van de sleutels van zijn woning, kan deze afhalen bij schepen Paret."

Het gaat hier duidelijk om de nieuwe huizen in de Berkenlaan, ondertussen 50 jaar oud! Zijn er van de eerste bewoners die hun huis nog betrekken ?



Misdienaars op beloningsreis in Brugge.

Begeleiders onderpastoor Gilbert Outtier en onderwijzer Odiel Declerck.

We herkennen Raf Declerck, Marc Tant, Walter Devos, Paul Talpe, Ronny Staessens.

Wie corrigeert of vult aan? 1960?

Activiteitenkalender najaar 2018.

*Zaterdag 8 september om 18u: tweede koekenworp voor de kinderen van de lagere school. We voorzien dubbel zoveel koeken als vorig jaar. Er zijn mooie prijzen voorzien en voor ieder aanwezig kind hebben we een kleine attentie. Gratis.

*Donderdag 4 oktober om 19.30 in 't Torreke: vertelavond met Johan Roelstraete die het over genealogie en stambomen zal hebben. Ereleden gratis/leden 2 euro/niet-leden 4 euro

*Zondag 14 oktober om 15u: plechtigheid op de Britse begraafplaats voor de herdenking van de bevrijding. In samenwerking met de heemkundige kringen van Wevelgem en Gullegem. Een doedelzakspeler, een violiste en een klaroenspeler zorgen voor de gepaste sfeer. Na de plechtigheid kan er in PC den Ommeganck nagepraat worden. Gratis.

*Van zondag 14 oktober tot eind november in de basiliek: Fototentoonstelling over de bevrijding van onze regio eind september 1918 en oktober 1918 en de rol hierbij van het "Royal Newfoundland Regiment" met bijzondere aandacht voor de 20 Newfoundlanders die in Dadizele begraven liggen. Gratis.

*Zondag 11 november om 17u in de basiliek: bevrijdingsconcert. De Ridder Janszonen spelen een concert met 't Muziek van Herne, afgewisseld met toneel, woord en beeld op groot scherm. Een spektakel om naar uit te kijken. In samenwerking met Volksvermaak, Davidsfonds en vtbKultuur. Nadien receptie in PC den Ommeganck. Binnenkort start de kaartenverkoop. ADD 10 euro/VVK 8 euro/ ereleden 7 euro.

*Zondag 18 november: daguitstap naar Balen met de bus. Bezoek aan een tentoonstelling.

Weetjes:

We staan er waarschijnlijk niet bij stil waarom Maria gewoonlijk afgebeeld wordt met een blauwe mantel. Dit is niet altijd zo geweest, in de vroege middeleeuwen werd Maria vóornamelijk in een rode mantel afgebeeld. Vanaf de vijftiende eeuw stellen we vast dat de afbeeldingen veranderen naar een blauwe mantel met een onderkleed. Blauw staat voor duurzaamheid, trouw, standvastigheid en verwijst naar de hemel en de zee. In de vroege middeleeuwen werd de kleur rood beschouwd als kwaadafwerend. Later werd die taak overgenomen door de blauwe kleur. In die tijd werd de blauwe kleur gemaakt door het gebruik van een dure kleurstof (lapis lazuli) geïmporteerd uit het huidige Afghanistan. Het maakte de kleur bijzonder en duur.



vzw **Dadingisila**
Heemkundige Kring

H.K. "Dadingisila" vzw
Menenstraat 66
8890 DADIZELE

Telefoon: 056/50.29.49

E-mail:

decoenedaisy@hotmail.com.

**BEZOEK ONS OP HET
WEB!**

www.dadingisila.com

facebook

Voor inlichtingen over "Dadingisila" kan je terecht bij onze *bestuursleden*:

Voorzitter:

Daisy Decoene, Menenstraat 66, 8890 Dadizele

Penningmeester:

Ann Vandenbussche, Azalealaan 50, 8890 Dadizele

Archivarissen:

Philip Depraetere, Mgr. Cardijnlaan 11, 8890 Dadizele

Joël Dezegher, Millesteenstraat 31, 8890 Dadizele

Webmeester:

Philip Depraetere, Mgr. Cardijnlaan 11, 8890 Dadizele

Bestuursleden:

Fransien Bekaert, Sperredreef 32, 8890 Dadizele

Mia Bekaert, Bakkerhoekstraat 19, 8890 Dadizele

Veerle Demeulenaere, Mgr. Cardijnlaan 17, 8890 Dadizele

Paul Demyttenaere, Waterstraat 80, 8890 Moorslede

Ann Lezy, Millesteenstraat 89, 8890 Dadizele

Jean-Pierre Outtier, Ledegemstraat 13 A, 8890 Dadizele

Alma Samyn, Ridder Janlaan 26, 8890 Dadizele

Dirk Vandenbergh, Azalealaan 93, 8890 Dadizele

Linda Deruyter, Mandellaan 59, 8890 Dadizele

Maria Verhaeghe, Azalealaan 12, 8890 Dadizele

Het ontstaan van de huisnummering.

De Franse overheden hadden reeds in 1795 bepaald dat het grondgebied van de gemeenten in secties moest worden verdeeld: zo bvb sectie A, sectie B, sectie C enz...

In de zomer van het jaar 1804 kwam daar nog een andere, belangrijke maatregel bij. Alle huizen kregen een volgnummer. Naast of boven de voornaamste ingang deur werden het sectie nummer en het volgnummer van elk huis aangebracht met zwarte cijfers op een witte ondergrond. Zowel de eigenaars als de huurders stonden in voor de goede zichtbaarheid en leesbaarheid van de nummers. Hierop moest vooral gelet worden bij het herstellen van de muren in leem of wanneer de huizen werden bestreken met witkalk.

De overheden hoopten dat de nummering het uitvoeren en controleren van belastings-, bestuurs- en politiematregelen zou vergemakkelijken. De belangrijkste reden hield evenwel verband met het verstrekken van logies aan vreemde troepen. Het zoeken van de huizen waarin zij werden ondergebracht werd door de nummering eenvoudig gemaakt. Dat was vooral van groot nut wanneer de soldaten in het dorp de gesproken taal niet verstonden.

Wat zijn merkeldagen ?

Een merkeldag is een feestdag van een heilige aan wie een spreuk over het weer is verbonden.

Enkele voorbeelden:

17 september: Sint-Lambertus. Droog zal 't voorjaar zijn, is 't met Sint-Lambert zonneshijns.

22 september: Sint-Mauritius. Vertoont zich Mauritius klaar, vele stormen verwacht u maar.

11 november: Sint-Maarten. Na het feest van Sinte-Maarten, krijgt de winter schone kaarten.

16 november: Heilige Margaretha. Margaretha doet verstaan hoe de winter zal vergaan.