

'T DAISELS KATTEBELLETJE



Jaargang 7,
nummer 13

December 2010

Lid worden van
onze Heemkundige
Kring: een wijs
besluit !

- *Voor 17,00 euro ben je een gans jaar lid, word je uitgenodigd naar onze activiteiten en ontvang je het jaarboek "Dadingisila Heemkundige sprokkels" helemaal gratis*
- *Vanaf 27,00 euro ben je erelid en kan je veel van onze activiteiten gratis meemaken !*

Heemkundige kring "Dadingisila" vzw

Beste Daiselnaar, ex-Daiselnaar, sympathisant.

Tussen sneeuw en dooi en sneeuw en vorst verdwijnt stilaan het jaar 2010. Wat zal 2011 voor ons allen in petto hebben ? Zullen onze wensen uitkomen, zullen onze plannen werkelijkheid worden ? Niemand weet het en misschien maar best ook.

Een zekerheid is alvast, dat wij met onze heemkundige kring in 2011 onze 20^{ste} verjaardag vieren. Om precies te zijn, op 28 november 2011. Veel bestuursleden die bij de stichting waren, zijn ook nu nog bijzonder actief. Enkele medestichters en bestuursleden hebben ons verlaten door overlijden.



Zonder pretentie, durf ik te stellen dat we samen, als ploeg, in deze 20 jaar *heel veel gerealiseerd* hebben. Wat het meest zal blijven is natuurlijk de *aankoop van het archief* van onze gemeente op veilingen en bij particulieren: *meer dan 500 jaar geschiedenis is daardoor naar Dadizele teruggekeerd.*

Met onze vele *activiteiten* hebben we ook alsmear meer leden aangetrokken. *We zijn hen dankbaar voor hun trouw lidmaatschap.* Zonder hen zouden we immers niet kunnen functioneren.

We koesteren echter nog veel plannen en hebben nog veel wensen, de ene al makkelijker dan de andere: zouden we er ooit in slagen om de "*Gedenkschriften van Ridder Jan*" uit de 15^{de} eeuw naar Dadizele terug te brengen ? Zal in 2011 de *Spaanse kapel* eindelijk gerestaureerd worden ?

Dromen mag ! En intussen doen we gewoon verder zoals we bezig zijn. Over ons jaarprogramma verneemt u in dit Kattebelletje al één en ander. Later op het jaar zullen jullie verder geïnformeerd worden.

Eindigen doe ik graag met een *dankwoord* aan alle leden, aan alle sympathisanten, maar uiteraard ook aan onze voltallige bestuursploeg. Kortom aan iedereen die de 20^{ste} verjaardag van onze kring heeft mogelijk gemaakt.

Een gelukkig 2011 voor u en uw familie.

Daisy Decoene



Programma 2011

- Het *volgende Kattebelletje* zal er wat *anders gaan uitzien*. Vanaf 2011 varen we immers onder een nieuwe vlag of beter gezegd een *nieuw logo*. Het ontwerp is van *Lien Paret* en oogt jong en fris. Dadingisila is klaar voor de toekomst !
Op **maandag 10 januari om 19 u 30** wordt dit logo in *het Torreke* aan de pers voorgesteld.
- *Heemkunde Vlaanderen* organiseert een cursusreeks **'Hoe schrijf ik een historisch verantwoorde tekst?'**. Deze reeks vindt plaats in **Dadizele**. In *het Torreke* komen vanaf 19 u (tot 21 u 30) volgende thema's aan bod: *kennismaking bron (dinsdag 11/1) - bronontleding (dinsdag 18/1) - van bron tot studie (dinsdag 25/1) - van werkstuk tot publicatie (dinsdag 1/2)*. Kostprijs €8,00 voor de volledige reeks of €3,00 per les. Inschrijven bij daphne.maes@heemkunde-vlaanderen.be.
- Op **vrijdag 14 januari** verdedigt onze ploeg dan onze spinternieuwe kleuren op de **interverenigenquiz** van het Davidsfonds. Supporters op post **vanaf 19 u 30 in het PC Den Ommeganck !**
- Op **1 april** nodigen we i.s.m. Davidsfonds Dadizele historicus en schrijver **Edward De Maesschalck** uit. Hij realiseerde verschillende historische evocaties voor de vrt en zijn boek *"De Bourgondische vorsten 1350-1530"* dat verleden jaar verscheen, is uitgegroeid tot een zeer geapprecieerd naslagwerk. Voor wie interesse heeft voor leven en werk van *Ridder Jan van Dadizele* is dit een must !
- De **Erfgoeddag van 1 mei** heeft als thema **"Armoe troef!"** Wij maken er een openluchtgebeuren van en laten het **"Kernemelkstreetje"** van vroeger herleven. In het verlengde van de *kinderrommelmarkt van de Gezinsbond*, zal je in een verkeersvrij gedeelte van de straat kennis kunnen maken met *een leurder, die zijn waren aan de man brengt, terwijl iets verder een straatzanger de historie van het Vliegplein van de Kleppe bezingt*. Er wordt een *huiselijk tafereel uitgebeeld*, er zijn *volksspelen* en achter de ramen wordt *een foto van de vroegere bewoners* geplaatst of—bij gebrek hieraan—hun namen. Er zijn aangepaste drankjes voorzien.
De Kernemelkstraat is op 1 mei van 10 tot 18 u de "place to be" !
- Op **Pinksterenmaandag 13 juni** gaat het traditionele *stadsbezoek* door. Dit jaar opteerden we voor **Tielt**. Bijeenkomst ter plaatse **om 14 u** aan het *huis Mulle de Terschueren, Ieperstraat 42-46*.
- Noteer ook al **donderdag 6 oktober** in uw agenda. Op onze **jaarlijkse vertelavond** zal *Raoul Boucquey* ons zeker weten te boeien met zijn verhaal over **de Bende van Pollet**.
- Op **5 en 6 november** verwachten wij u dan weer massaal op onze **jaarlijkse tentoonstelling**, die in 2011 volledig in het teken staat van *ons 20-jarig jubileum*, waarbij we onze leden extra in de kijker zetten !

Tot daar het voorlopige programma 2011. Wij kijken ernaar uit om u daar te ontmoeten !

Vraag naar inlichtingen !



Op de speelplaats van de Meisjesschool, vóór het klooster van de zusters: Meisjes - geboortjaar 1946 - zullen optreden in een sneeuwtafereel voor de prijsuitreiking in juni 1953. Wie is de sneeuwman ?

Daiselse weetjes uit de Daiselklokke 1960 – 1961

* Het stoelgeld werd in januari 1960 vastgesteld door de bisschop op 2 fr, (1 fr voor de kerkfabriek en 1 fr voor het bisdom). Pastoor Deweer hield er rekening mee *“ dat er hier en daar een aardigaard om de aandacht te trekken een beetje spel zou maken en weigeren te betalen”*. De pastoor vroeg zich ook af of je een kind nog gelukkig kan maken met een frankske. Volgens hem moet dat *“een heel klein kindeke zijn dat nog geen geld kent.”*

* Op 8 augustus 1960 spreekt Roger Defieuw op Radio Kortrijk na het nieuws van 13u over Dadizele en z'n handelsfoor.



* 12 februari 1961 : een nieuwe kerksuisse
“Het haastige overlijden op tweede kerstdag in de kerk zelf van onze kerksuisse stelde de plaats open voor een nieuwe kerksuisse of kerkpolitie. Vanaf heden wordt Achiel Reynaert aangesteld als nieuwe kerksuisse.”

* Het NCMV meldt dat op 27 augustus 1961 minister van Middenstand Declerck het eerste lustrum van de handelsfoor plechtig zal openen. De eerste handelsfoor had dus plaats in 1957.

*De haarkappersbond van Dadizele maakt bekend dat vanaf 1 januari 1962 de tarieven als volgt zijn: haarsnijden heren 18 fr, kinderen 16 fr, nekhaar uitsnijden 8 fr, scheren 7 fr en ten huize gaan scheren 9 fr.



H.K. "Dadingisila" vzw
Mandellaan 59
8890 DADIZELE

Telefoon: 056/50.21.76
Fax: 056/50.21.76
E-mail:
dadingisila@belgacom.net

Fin.rek: 860-0118058-88

**BEZOEK ONS OP HET
WEB!**

www.dadingisila.be

Voor inlichtingen over "Dadingisila" kan je terecht bij onze *bestuursleden*:

Voorzitter:

Daisy Decoene, Menenstraat 66, 8890 Dadizele

Secretaris:

Gerdy Verstraete, Mandellaan 59, 8890 Dadizele

Archivaris:

Joël Dezegher, Millesteenstraat 31, 8890 Dadizele

Bestuursleden:

Fransien Bekaert, Sperredreef 32, 8890 Dadizele

Mia Bekaert, Bakkerhoekstraat 19, 8890 Dadizele

Veerle Demeulenaere, Mgr. Cardijnlaan 17, 8890 Dadizele

Paul Demyttenaere, Dadizeelsestraat 253, 8890 Moorslede

Ann Lezy, Millesteenstraat 89, 8890 Dadizele

Xavier Monteyne, Menenstraat 78, 8890 Dadizele

Alma Samyn, Ridder Janlaan 26, 8890 Dadizele

Ann Vandebussche, Azalealaan 50, 8890 Dadizele

Maria Verhaeghe, Azalealaan 12, 8890 Dadizele

Een weetje uit een interview met Gerard Ingelbeen op 25/3/1993



Dadizele, of beter een deel van de Dadizelenaars, was zeer vooruitstrevend en progressief: in 1919 mochten hier reeds vrouwen optreden in een toneelstuk, terwijl de meeste toneelmaatschappijen het tot na WO II zonder dames moesten stellen. Maria Ingelbeen was één van de eerste toneelspeelsters. Omdat Cesar Ingelbeen dit had toegelaten, werd hij door de pastoor van het doksaal gegooid tijdens een optreden met het koor. Cesar ontving toen zelfs een anonieme kaart met de afbeelding van een aap

en volgende tekst, half in het Latijn en half in het Nederlands: er bestaat maar één soort koren, namelijk de hemelkoren. De anderen worden door apen bevolkt.

Een verdwenen ritueel 'op den eersten kerstdag' te Dadizele

In 'Rond den Heerd' -jg. 1871 - blz. 40 lezen we de derde legende van Dadizele, n.l. de legende van Jan Onraet - of het verhaal van de ongeletterde man die op kerstavond in zijn droom tot driemaal toe aangemaand werd op te staan en zich naar de kerk te begeven als koster.

Het verhaal eindigt met volgende paragraaf:

"Ter indachtigheid van dat mirakel, bestaat er nog ten huidigen dage een zonderling gebruik binnen de kerke van Dadiseele. Op den eersten kerstdag, van ten drie-en-half van den nuchtend, komt de Koster, met de lantaern in zijne hand en zijnen zingboek, den Heer Pastor uit zijne woning halen, en hij leedt hem, al de lijkdeure, deur het volk, ten autare. Daar, op den autaar zelve, kleedt de Pastor hem, net gelijk een Bisschop pleegt, en dan, nederzittende, met de beste choorkappe aan, zoo begint hij solemneel de Metten, met den Koster".



Weetjes, naast historisch gefundeerde bijdragen en tal van interessante foto's over mensen en gebeurtenissen krijg je als lid elk jaar gratis aangeboden in ons jaarboek.

Spreek gerust een van de bestuursleden aan of bezoek op een 1^{ste} zaterdag van de maand ons documentatiecentrum, Ledegemstraat 2.

Geïnteresseerd om mee te werken als bestuurslid? Alle helpende handen zijn welkom!