

'T DAISELS KATTEBELLETJE

Heemkundige kring "Dadingisila" vzw



Jaargang 1,
nummer 2

Maart 2005

Erfgoeddag ...

Beste Dadizelenaar, beste Deizelnaar,



Nu het nieuwe jaar goed en wel is gestart, werd het hoog tijd voor een nieuw "Kattebelletje". Als Heemkundige Kring van Dadizele houden wij u graag op de hoogte van onze werking en onze activiteiten

Zo werden bijvoorbeeld vorig jaar al contacten gelegd met de Noord-Franse gemeenten *Marquette* en *Lambersart*. In *Marquette* werd immers bij opgravingwerken de grafsteen blootgelegd van *Gille de Dadizeele*. Over deze merkwaardige religieuze lees je verder meer. In *Lambersart* troffen we dan weer kunstenaar *Francis Ravau*, die een replica van de bewuste grafsteen maakte. Na wat over en weer gepraat werd de kunstenaar bereid gevonden *zijn werk af te staan* aan onze kring. Hij stelde wel als voorwaarde dat het in de crypte van onze basiliek zou worden tentoongesteld. Inmiddels is dat gebeurd, want op *26 februari* werd het kunstwerk in aanwezigheid van de kunstenaar en zijn familie, en de leden van de kerkelijke overheid, die kijkkast en feest financierde, plechtig onthuld.

Lid worden van onze Heemkundige Kring: een goed idee !

- Voor 15,00 euro ben je een gans jaar lid, word je uitgenodigd naar onze activiteiten en ontvang je het jaarboek "Dadingisila"-Heemkundige sprokkels" helemaal gratis

- Vanaf 25,00 euro ben je erelid en kan je veel van onze activiteiten gratis meemaken !

Zeer binnenkort valt er ook een uitnodiging bij onze vele leden en erelieden in de bus voor deelname aan de **Erfgoeddag van 17 april**.

Thema van dit jaar: "Erfgoed in gevaar. Gevaar in erfgoed".

"Dadingisila" vatte de idee op om *oude liedjes en teksten* in verband met—al of niet vermeende—Dadizeelse gebeurtenissen in ere te herstellen, door aan de hand ervan een gezellige namiddag op te zetten.

Hebt u nog teksten van dergelijke liedjes of beter nog, kent u nog de melodie van die liedjes van vroeger ? Laat het ons weten. Wij zorgen ervoor dat zij op 17 april aan bod komen !

Gerdy Verstraete. Secretaris.

Gille de Dadizele, abdis te Marquette (°1420-†1506).



Op 24 april 2004 trokken enkele bestuursleden van de kring naar *Marquette*, waar we heel goed ontvangen werden op het stadhuis en waar we ook de *originele grafsteen van deze belangrijke abdis* konden bewonderen. De steen meet 1,04 x 2,08 m en weegt zo'n 1000 kg. Op de steen staat het volgende te lezen :
“Ci gît vénérable religieuse et noble personne Dame Gille, fille de feu Jean de Verdeghe, seigneur de Dadizelle. Religieuse de l'église de céans et abbesse par l'espace de 22 ans et demi qui trépassa le 23 jour d'août l'an mil cinq cent et six. Priez Dieu pour son âme » Kort vertaald betekent dit dat ene Gille van Dadizele, van adellijke afkomst en dochter van *Jan van Veerdeghem, heer van Dadizele*, kloosterzuster was in de abdij van Marquette en daarenboven abdis gedurende meer dan 22 jaar. Ze stierf als abdis op 23 augustus 1506.



De steen wordt momenteel bewaard in een zaal van het stadhuis van Marquette, maar de burgemeester is volop bezig met het inrichten van een ongebruikt kerkje als museum.

Bij het raadplegen van literatuur (bij gebrek aan originele documenten) bleek al vlug dat er enkele vragen naar boven kwamen.

Wie was deze abdis, wiens dochter was ze ? Wanneer werd ze geboren ?

De ene auteur beweerde al snel dat ze de zuster van Ridder Jan was, terwijl genealogische gegevens erop wijzen dat ze *zijn tante* was. We moesten dus verder zoeken en inderdaad, de oudste bron die haar citeert en waarover we beschikken, namelijk de gedrukte versie van de gedenkschriften van Ridder Jan vermeldt op bladzijde 146 dat ze de *dochter van Jan en Marie vander Gracht* is en de zuster van o.a. Jan, gehuwd met Katheline Patyns, ouders van Ridder Jan.

We gaan er dus van uit dat ze wel degelijk de tante is van onze ridder Jan. Wat wel klopt, is dat de zuster van Ridder Jan eveneens kloosterzuster was in Marquette en zelfs op een zeker ogenblik samen met haar tante.

Ook voor wat de overlijdensdatum van de abdis betreft, zijn er uiteenlopende gegevens, maar hiervoor baseren we ons uiteraard op wat terug te vinden is op de originele grafsteen.

De steen wordt momenteel bewaard in een zaal van het stadhuis van Marquette, maar de burgemeester is volop bezig met het inrichten van een ongebruikt kerkje als museum. Hij zal er alle gegevens en stukken onderbrengen i.v.m. de abdij. Binnenkort wordt de site, waar later een sterk verontreinigd bedrijf werd op gebouwd, vrijgegeven voor verder onderzoek. *De archeologen hopen nog meer grafstenen en andere zaken te vinden* om de geschiedenis van deze abdij te kunnen weergeven. We hopen dat ze nog meer grafstenen ontdekken, onder andere die van de Gravin van Vlaanderen, Johanna van Constantinopel, stichteres van de abdij in 1228. Maar we hopen tevens dat ze die vinden van Agnes de Croix, vanaf 1540 abdis van Marquette en dit tot 1558.

Daisy Decoene



Activiteiten 2005

- Op **17 april** nemen we deel aan de “Erfgoeddag”, met als thema “Gevaar”. We trachten *Deizelse liederen en verhalen* in ere te herstellen, tijdens een namiddag die tezeldertijd boeiend en ludiek zal zijn !
- Pinkstermaandag **16 mei** staat er een bezoek aan *Waregem*—dat zich sedert 2000 “stad” mag noemen—op het programma. Onder leiding van een gids bezoeken we de *Gaverbeekhippodroom*, bekend van “Waregem Koerse” met jaarlijks zo’n 25.000 bezoekers. Het *Amerikaans kerkhof “Flanders Field”*, de enige begraafplaats van Amerikaanse soldaten uit de Eerste Wereldoorlog in ons land, komt eveneens aan bod. Kroon op de rondleiding wordt het “*Goed te Nieuwenhove*”, dat door de huwelijksbanden van de Families de Croix en de la Vichte nauw met Dadizele verbonden is.
- Op **6 oktober** vervangen we de jaarlijkse “vertelavond” door een projectie van de hand van Jan Staelens. Uit het ruime aanbod van *foto’s en kaarten van Dadizele vroeger en nu* wordt een keuze gemaakt, die op een boeiende—soms grappige—manier aan u zal vertoond worden.



- Het werkjaar wordt op **5 en 6 november** afgesloten met onze tentoonstelling. Dit jaar onder het thema “*Dadizele in de kunst*”. Zowel kunstenaars uit Dadizele of zij die onze gemeente als inspiratiebron namen komen er aan bod.

In dat verband doen wij graag een *oproep*: bezit u kunstwerken, schilderijen, gedichten, enz. van Deizelnaars of met Dadizele als onderwerp, laat het ons weten. We vinden er zeker een plaatsje voor op onze tentoonstelling en misschien maken kunstenaar of werk ook het voorwerp uit van een bijdrage in ons jaarboek.

De heemkundige kring is een vereniging die leeft. In de loop van het jaar kunnen zich gebeurtenissen voordoen waarrond een activiteit kan opgezet worden. ***Hou onze werking dus maar goed in de gaten !***

De “Kattebelletjes” uit ons eerste nummer van juni vorig jaar in verband met de “bijnamen” in Dadizele hebben nogal wat reacties uitgelokt.

Wij danken van harte iedereen die ons aanvullingen bezorgde. Uw opmerkingen worden in ons archief bewaard, als stof voor een later artikel in ons jaarboek “Dadingisila” - Heemkundige Sprokkels.



Onze activiteiten zullen je terugbrengen in de geschiedenis.

Je leert er ook mensen kennen en beleeft een aangename namiddag of avond.



Weetjes, naast historisch gefundeerde bijdragen en tal van interessante foto’s over mensen en gebeurtenissen krijg je als lid elk jaar gratis aangeboden in ons jaarboek.

Spreek gerust een van de bestuursleden aan of bezoek op een 1^{ste} zaterdag van de maand ons lokaal, Ledegemstraat 2.

Je bent er altijd welkom!



H.K. "Dadingisila" vzw
Mandellaan 59
8890 DADIZELE

Telefoon: 056/50.21.76

Fax: 056/50.21.76

E-mail:

dadingisila@belgacom.net

**BEZOEK ONS OP HET
WEB!
www.dadingisila.be**

Voor inlichtingen over "Dadingisila" kan je terecht bij onze *bestuursleden*:

Voorzitter:

Daisy Decoene, Menenstraat 66, 8890 Dadizele

Secretaris:

Gerdy Verstraete, Mandellaan 59, 8890 Dadizele

Archivaris:

Joël Dezegher, Millesteenstraat 31 8890 Dadizele

Bestuursleden:

Veerle Demeulenaere,

Ketenstraat 55 bus 6, 8890 Dadizele

Paul Demyttenaere,

Dadizeelsestraat 253, 8890 Moorslede

Guido Ghekiere, Beselarestaat 48, 8890 Dadizele

Xavier Monteyne, Menenstraat 78, 8890 Dadizele

Johan Paret, Azalealaan 50, 8890 Dadizele

Mark Reynaert, Sperredreef 32, 8890 Dadizele

Alma Samyn, Ridder Janlaan 26, 8890 Dadizele

Maria Verhaeghe, Azalealaan 12, 8890 Dadizele

KATTEBELLETJES

- Uit een brief van "*la Comtesse de Croix de Dadizele*" aan de Bisschop van Brugge, verzonden uit Brussel op 2 februari 1843:

"*Monseigneur,*

Wil mij en mijn personeel opnieuw de toelating geven om te biechten in de sacristie van de kerk te Dadizele. Ik maak gebruik van de aanwezigheid van Mijnheer de Deken van Thourhout, aan wie ik deze brief meegeef, om er u aan te herinneren dat de sacristie deel uitmaakt van deze kerk, zodat er tegen deze uitzondering geen enkel bezwaar kan gemaakt worden. Aangezien onze belijdenissen enkel in het Frans kunnen gebeuren, zullen wij, buiten de aanwezigheid van de massa, meer mogelijkheden hebben om ons verstaanbaar te maken, meer gewetensrust en een grotere devotie."

N.B. Deze tekst was uiteraard in het Frans opgesteld. De 'Comtesse' die dit schrijven onder tekende was *Leonie de Croix*, echtgenote van Anne Edouard de Montmorency-Luxembourg.

Enkele weetjes uit de gemeenteraadsverslagen einde 19^{de} eeuw

22.04.1883: Kinders Ingelbeen richten een *suikerij-ast* op, op een perceel behorende aan de Montmorency-Luxembourg, palende oost: huis Henri Serruys-, noord: kassey Dadizele-Geluwe, west en oost: landen van de Montmorency-Luxembourg.

01.07.1890: rechtekken *Heulebeek* in de Ledegemstraat.

05.08.1890: Remi Dewitte, Beheerder-Ontvanger der goederen van Baron d'Hunolstein-de Montmorency, vraagt om *een brug* te mogen slaan over de Heulebeek.

24.01.1897: rechtekken *kassey naar Klippe*.