

INHOUD:

Het woord van de voorzitter.

Het archief van de Heemkundige Kring “Dadingisila” V.Z.W.

Onze helden, gestorven voor ’s lands vrijheid.

De vluchtelingen.

Victor Devos.

Glas-in-lood-vensters in de basiliek van Dadizele.

Academie voor muziek en woord “Adriaan Willaert” Roeselare.

30 jaar filiaal te Dadizele(Moorslede).

De legende van de ossen.

Jan Andreas Van der Mersch.

Door oorlogsomstandigheden werd het nieuwe rustoord eerst door jonge mensen bevolkt.

Met Vlijt en Eendracht.

Ons gemeentehuis....

Door oorlogsomstandigheden af en toe op de verhuis.

Demografische evolutie 1996.

Statistieken van 50 jaar geleden.

Amelie Bik.

Mijmeringen bij een oud “zerksken of doodbeeldeken”.

Het geschil tussen Kerk en Kasteel.